

Klubtur: RYÅ REVISITED

En del af Frederikshavn Kajakklubs uddannelsespakke indebærer en klubtur for de nye, kommende medlemmer. På de seneste kurser var der nogle medlemmer, der ikke havde tid, lyst eller lejlighed til at deltage i de planlagte ture.

Derfor besluttede jeg mig for at lave en klubtur specielt for disse nye medlemmer. Valget faldt på en tur på Ryå – kaldet RYÅ REVISITED.

Heldigvis var der 11 klubmedlemmer der var positive for ideen, så den 9. september 2017 mødtes vi klokken 0800 i klubben for at pakke kajakker og grej. Desværre var to tilmeldte syge og dårlige og meldte fra, så vi kørte ud med ni medlemmer til ismejeriet i Åbybro.



Der var selvfølgelig de små problemer, der opstår når man tager på tur med "nybegyndere" – en fik en skivet pagaj med, en havde glemt sine tre madpakker, en skulle være hjemme på et bestemt tidspunkt, ingen havde roet de tyve kilometer, turen var sat til.

Men afsted kom vi – og fik løst de små problemer undervejs.

Isætningsstedet var som vanligt planlagt på FDF-pladsen øst for vejen Åbybro - Løkken. Men Hans Petur og Marie's kørehold ankom til ismejeriet i god tid og lavede en aftale om at måtte bruge mejeriets faciliteter – læs: ny, moderne flydebro, hytte til omklædning, toiletter – og et løfte om, at der var mulighed for at købe is efter lukketid, når vi kom tilbage.



Vejrmeldingen lød ikke for godt – overskyet, byger, 15 grader, men dog ikke megen vind. Og det blev faktisk meget bedre end lovet. Vi havde overskyet vejr men en hel del sol, ingen regn, ingen vind – så der var basis for en rigtig fin tur.





Efter en behagelig tur med en gennemsnitsfart på over otte kilometer i timen, under jernbanebroen, under Thistedvejen, forbi Birkelse Hovedgård og shelterne ved parkeringspladsen tog vi helt ud i Limfjorden. Vi så flyvepladsen, Egholm og Ålborg, hvorefter vi

vendte og roede opstrøms til vores frokostområde. Her blev madpakkerne tilintetgjort, efterfulgt af kaffe og doneret kikskage.

Og de manglende otte kilometer op ad åen gik ganske nemt – belønningen på frisk Ryå Mejeri-is



trak den sidste strækning. Da vi atter ankom til "startstedet" var vores bro besat af en masse baglæns-roere fra kvinderoklubben ÆGIR i Ålborg samt deres både.

Der var selvfølgelig de vanlige kommentarer – "Må vi ikke se et grønlanderrul" – "Skal vi hjælpe med at du kan komme i land" – men alle klarede landsætningen i fin stil.



Jørgen var – selvfølgelig – interesseret i en ny og anden båd, der kan transportere alt hans grej – blandt andet motorsav, kompressor, diverse tør- og våddragter og tre madpakker, foruden kaffe – men prisen for én båd til 165.000,- fik ham dog på andre tanker.

Efter omklædning, pakning af kajaker, op til flere is per deltager, obligatoriske fotografier (med hjælp fra roerne) og en masse småsnak blev kursen sat mod Frederikshavn.



Deltagerne var glade for denne lidt anderledes tur – og vi blev mere eller mindre enige om snart at lave endnu en tur – vi talte om en klubbetur til Ålborg havn, Egholm og munden af Ryå – for ligesom at hægte det hele lidt sammen. Om vi når det i denne sæson er lidt tvivlsomt, men vi vil gøre et forsøg.